



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 313/2023

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την Κυριακή τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος.

12 Νοεμβρίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὁργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Καὶ τίς ἐστὶ μου πλησίον;» (Λουκ. 10:29).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σήμερα εἶναι ἡ Κυριακὴ τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία διαβάζουμε τὴν παραβολὴ τοῦ «Καλοῦ Σαμαρείτη» στὶς ἐκκλησίες μας σὲ ὅλη τὴ χώρα. Ἡ πιὸ γνωστὴ ἴσως παραβολὴ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀποτελεῖ μίᾳ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα «καὶ τίς ἐστὶ μου πλησίον», ποιὸς ἄραγε εἶναι ὁ πλησίον μου; Ἐνα ἐρώτημα ποὺ οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου τὸ ἔχουν ἤδη ἀπαντήσῃ ἐδῶ καὶ πολλὲς γεννεές.

Ἰδιαιτέρως, ὅσον ἀφορᾷ στὶς διακονίες καὶ τὶς πρωτοβουλίες φιλανθρωπίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας, τὰ τοπικὰ παραρτήματα τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος σὲ ὅλη τὴ χώρα δείχνουν πῶς μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ «ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Λουκ. 10:27). Προσφέρουν με γενναιοδωρία, χωρὶς δισταγμὸ, καὶ παρακαλῶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἀκοῦτε ἢ διαβάζετε αὐτὴ τὴν ἐγκύκλιο νὰ πράξετε τὸ ἴδιο. Οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου καταλαβαίνουν ὅτι ἡ ἀγάπη ποὺ δίνει κανεὶς στοὺς ἄλλους εἶναι ἀγάπη τελικὰ ποὺ ἐπιστρέφει πρὸς ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Ποτὲ δὲν ξεχνοῦν τὶς φιλανθρωπίες ποὺ ὀργανώνει ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ποτὲ κανεὶς δὲ θὰ τὶς ξεχάσει.



Ἄς ἀκολουθήσουμε τὸ καλὸ παράδειγμά τους, ἀπαντώντας καὶ ἐμεῖς στὸ ἐρώτημα τοῦ νέου πρὸς τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό: «καὶ τίς ἐστὶ μου πλησίον»; Οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου μᾶς δείχνουν τὸ δρόμο, ὅπως καὶ ὁ «καλὸς Σαμαρεῖτης» διδάσκει σὲ κάθε γενιὰ χριστιανῶν ποιά εἶναι ἡ οὐσία τῆς πραγματικῆς ἀγάπης. Εἴθε ὅλοι μας, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν παραβολή, νὰ σταματήσουμε γιὰ μιὰ στιγμή μέσα στὴν πολυάσχολη ζωὴ μας καὶ νὰ σκεφτοῦμε ὅλους τοὺς ἔχοντες ἀνάγκη συνανθρώπους μας, ἀκόμη καὶ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ ὠκεανοῦ, ὡς γείτονες καὶ ἀδελφούς μας. Ἄς τοὺς προσφέρουμε τὴν ἀπροϋπόθετη ἐκείνη ἀγάπη, ποὺ θεραπεύει τελικὰ τὸν κόσμο ἀπὸ κάθε ἀσθένεια, ἐκπληρώνοντας ἔτσι τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ: «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Λουκ. 10:27).

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Σημείωσις: Νὰ ἀναγνωσθεῖ σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Ἀμερικῆς τὴν Κυριακὴν, 12 Νοεμβρίου 2023.