



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 251/2023

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

14 Σεπτεμβρίου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ὡ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὡς βότρυν πλήρη ζωῆς, ὁ βαστάσας τὸν ὑψιστον, ἀπὸ γῆς ὑψούμενος, Σταυρὸς ὁρᾶται σήμερον» (Στιχηρὸ τῶν αἰνῶν τῆς ἑορτῆς).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἐορτάζουμε σήμερα τὴν Παγκόσμια Ύψωση τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιού Σταυροῦ, μία σημαντικὴ ἡμέρα γιὰ τὴ Σχολή μας, τὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ τὴν ἑλληνορθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως, τὰ τροπάρια ποὺ ψάλλουμε μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι ἀπλᾶ ἓνα ξύλο ἀποξηραμμένο καὶ νεκρό, ἀλλὰ ἀστείρευτὴ πηγὴ ζώντως ὕδατος. Γιατὶ ὁ σταυρὸς εἶναι ἡ κληματαριὰ ἐκείνη ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ ἄμπελος ἢ ἀληθινὴ ἀπλώνεται καὶ τρέφει πνευματικὰ ὅλο τὸν κόσμον. Ὁ σταυρὸς εἶναι ἐκεῖνο τὸ κλήμα, τὸ ὁποῖο καθαρίζει τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀναιρώντας τὸ θάνατο μὲ τὸ πανακήρατο αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο, ὅπως ἡ Γραφὴ λέει: «πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ» (Γεν. 49:11).



Αυτό «τὸ αἷμα σταφυλῆς» ἀποτελεῖ τὴν προφητικὴ εἰκόνα γιὰ τὴ «μυστικὴ δωρεά», τὴν ὁποία λαμβάνουμε σὲ κάθε Θεία Λειτουργία. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, μετέχουμε τοῦ τιμίου σώματος καὶ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τῶν μυστηρίων τῆς ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα τελοῦνται ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς μας. Οἱ ἱερεῖς εἶναι συλλειτουργοὶ τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως γιὰ ἓνα καὶ μοναδικὸ σκοπὸ! Νὰ φέρουν τὸν «βότρυν πλήρη ζωῆς» στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν, ἐνισχύοντάς τους μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Ἡ ἀγαπημένη μας Θεολογικὴ Σχολὴ εἶναι τὸ φυτώριο τῶν μελλοντικῶν κληρικῶν μας, ὁ χώρος ὅπου ἐκπαιδεύονται καὶ προετοιμάζονται γιὰ νὰ προσφέρουν τὰ τίμια δῶρα «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς». Παίρνοντας τὶς κατάλληλες γνώσεις ἀλλὰ καὶ ἐντρυφώντας στὴν ὀρθόδοξη πίστη στὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὑπηρετοῦν τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, διακονώντας τόσο στὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅσο καὶ στὶς ἄλλες πολὺτιμες διακονίες, οἱ ὁποῖες ζωογονοῦν τὶς κοινότητές μας. Ἄς ἐνισχύσουμε, λοιπόν, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις αὐτὸ τὸ πολύτιμο καθίδρυμα τῆς Ἱεραῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ὥστε «ὁ βότρυν τῆς ζωῆς» νὰ γίνεται ὁ πολύτιμος ἐκεῖνος οἶνος ποὺ ζωοποιεῖ ὅλες τὶς κοινότητές μας, μὲ τὴ δύναμη καὶ τὴ χάρη τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος